

Didi Vieto v.d. Pierschehille



Hierbij een foto van mij (Vieto).

Iedere Kerst en Nieuwjaar zijn wij 3 weken in Zoutelande.

Daar kan ik naar hartelust rennen en ravotten met andere honden.

Ik heb het daar reuze naar mijn zin.

In het vaarseizoen jaag ik in de Biesbosch, daar zit ik achter vosjes en reetjes aan.

Wild (fazanten en hazen) is er niet zoveel meer.

Ik zwem natuurlijk ook heel graag.

Mijn baasje gaat ook met mij hardlopen, dus mijn conditie wordt wel op pijl gehouden.

Verder gaat het heel goed met mij.

Een knuffel van Vieto.